

Tema: Forbrydelser

Onsdag den 20. november
Kl. 10.00 – 12.00



”Når sproget fælder mordere og terrorister”

v. Konsulent Mads Christensen

Analyse af DNA og fingeraftryk er velkendte redskaber fra den kriminaltekniske værktøjskasse. At sproget også kan fælde kriminelle, er det derimod de færreste, som ved. Ingen mennesker skriver eller taler imidlertid ens, og derfor kan vores sproglige spor give politiet et vigtigt fingerpeg om, hvem der står bag f.eks. en anonym trussel.

FBI har i årevis brugt retslingvistiske analyser i sin efterforskning. Et af de bedst kendte eksempler er Unabomber-sagen – den nok mest omfattende menneskejagt i FBI’s historie.

På grundlag af autentiske danske og udenlandske kriminalsager giver foredraget en introduktion til dette morderisk spændende emne.

Kort og godt: Her er et foredrag, som på bedste true crime-manér ikke alene er basalt spændende, men også velegnet til at illustrere, hvordan viden om sprog relativt let kan omsættes til praksis.



Temaet: Forbrydelser fortsætter

Kl. 13.00 -15.00

Hvor der er en vilje, er der en vej, om udbryderkongen Carl Lorentzen.

v. tidl. højskolelærer, forfatter Niels Ole Frederiksen



”Hvor der er en vilje, er der også en vej”

Niels Ole Frederiksen er født og opvokset i Danmarks mest afgrænsede kirkesogn – nemlig Horsens Statsfængsel, eller som det hedder i den oprindelige og folkelige version ”Horsens Tugthus”.

Grunden til at han blev født dette særegne sted, er den, at hans far, Arne Frederiksen, ikke var indsat med ansat, først som viceinspektør og senere som inspektør ved Horsens Statsfængsel. En lille men trods alt en væsentlig forskel.

Det bliver en beretning om den mest berømte af alle udbryderkonger i Danmark, nemlig den legendariske Carl August Lorentzen.

Natten mellem den 22. – 23. december 1949 undveg Carl August Lorentzen via en 18 meter lang tunnel i det ny lukkede Statsfængslet i Horsens. Overover indgangen til tunnelen havde Lorentzen på et stykke pap skrevet de meget sigende og poetiske ord ”Hvor der er en vilje, er der også en vej”.



Carl August Lorentzen blev i julen 1949 den person alle talte om. Aviserne var fyldt med beretninger om hans fantastiske flugt. Sympatien var helt på Lorentzens side. Myndighederne var blevet gjort til grin. Carl August Lorentzen blev en folkelig ”helt” og medieperson.



Efter kun seks døgn på fri fod blev Lorentzen fanget i spisekammeret på en bondegård i landsbyen Ølsted, kun seks kilometer syd for Horsens.