

Årsafslutning og et møde med to præster

Onsdag den 4. december

Kl. 10.00 – 12.00

Steder i Biblen er ren Monty Python

v. sognepræst Torben Poulsen,
Egense/Øster Skerninge



Er der humor i Bibelen?

Når folk tænker på Bibelen, så er vittigheder og humor nok ikke det første, de tænker på. Men der er vittigheder og især masser af humor i Bibelen. Op igennem kirkens historie har der været en uvilje mod latter og humor i kirken. Derfor mente man heller ikke, at der var humor i Bibelen.

Det kirkelige og det bibelske er jo dyb alvor!

Bibelen er nu blevet 2.000 år gammel eller endnu ældre, og den er blevet til i en meget anderledes kultur. Men prøver man at fjerne det historiske og kulturelle støv, så dukker der masser af humor op.

I et underholdende og muntert foredrag går Torben Poulsen på jagt efter humoren i Bibelen. En jagt der kommer vidt omkring: Fra Bibelen, rundt om Talmud (Talmud er en gammel jødisk kommentar til Det gamle Testamente), over Søren Kierkegaard til vore dage. Og hvad er humor egentlig? Og ja, der er humor i Bibelen!

Sognepræst Torben Poulsen er teologisk kandidat fra Københavns universitet. Han har været landssekretær i Dansk Sømandskirke i seks år, sømandspræst i New York i 12 år, sognepræst på Nordlangeland i 10 år. Siden 2015 sognepræst i Egense-Øster Skerninge pastorat nær Svendborg.



Temaet fortsætter

Kl. 13.00 – 15.00

”Johannes Møllehave”

**v. Tidligere højskoleforstander, forfatter
Morten Dyssel**



Morten Dyssel: Nåden er din dagligdag.
Om Johannes Møllehaves kristne livssyn

Johannes Møllehave sagde engang om sig selv: ”Jeg er lidt manisk, men jeg føler det ikke selv sådan. Jeg overvældes ofte af en ægte glæde, men jeg er ikke lalleglad, for tit bliver jeg også forstemt.”

Foredraget fokuserer på denne dobbelthed hos Møllehave, som på den ene side kunne lovprise ’glædens Gud’, og som på den anden side kunne kalde kristendommen ’min trøst’, fordi den var alternativet til selvmordet.

Møllehave forkyndte i skrift og tale og med boblende begejstring en lys, kærlig udgave af kristendommen, men i sit indre tog han livtag med fortvivlelse og depression.

Det var Møllehave magtpåliggende at byde mørket og meningsløsheden trods ved at insistere på, at livet hver evig eneste dag er en gudgiven gave, som kalder på taknemmelighed.

Vi skal bl.a. se nærmere på, hvad Møllehave mente med, at Nåden er din dagligdag, som det hedder med titlen på en af hans folkekære salmer.

**Kl. 15.00 – 15.30: Udlevering af ”Foråret 2025 ”
og et par julesange.**

